



# Missionsprovinsen i Sverige och Finland

## Vigningstal

**Hans Bernhard** – söndagen den 12 juni 2011 i Karlstad

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

## Käre Hans

Du kallas i dag att gå in i en diakonal tjänst i Kristi kyrka. Av tradition har tjänsten kallats för ”den kristna handens ämbete” – en missionerande verksamhet som karaktäriseras av kristen kärlekstjänst. Genom ditt liv har Du egentligen redan på olika sätt stått i en sådan tjänst, i kraft av de gåvor och den utbildning Du fått och tillgodogjort Dig. Nu får Du en kallelse från församlingarna i Karlstad och Torsby att på ett mer officiellt sätt stå till förfogande i Kyrkans tjänst. Under det senaste året, sedan Du bejakat kallelsen, har Du på olika sätt förberetts och utrustats för denna gärning. En viss anspänning gör sig säkert gällande: skall jag klara av det ... räcker jag till för det ... kan jag leva upp till förväntningarna, o s v?

Nu vill jag att Du slappnar av och lyssnar till Herrens ord om tjänandet – några verser från en av dagens angivna episteltexter:

*Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem (2 Kor. 5:14–15).*

Lägg märke till vad som står skrivet! Det stod *inte* att Hans Bernhards egna gåvor, utbildning och diverse kapacitet utgör drivkraften i tjänandet. Nej ... *Kristi kärlek driver oss*. Här är utgångspunkten och grunden – kom ihåg det! Därefter utbroderas innehållet av denna kärlek: ... *en har dött i allas ställe*. Vi leds tillbaka till Kristi kors, i slutet av kapitlet sägs det: *Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud*. Jesus tar syndarens plats, förlorade ställning – för att syndaren skall frälsas / upprättas och få del av den plats som egentligen bara Jesus har rätt till. ... *en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem*. Frälst och upprättad genom Frälsaren, kallas du, Hans, till ett nytt liv – inte för att tillfredsställa dina egna behov eller önskemål. Nej, men ... för att leva för honom som har dött och uppstått för densamme Hans Bernhard.

Glöm aldrig vad som är diakonins innersta väsen: Han som kom, inte för att betjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till en lösepenning för alla. För den som tagit emot Honom, följer ett nytt liv och en ny tjänst – baserat på grunden: *Kristi kärlek driver oss ...*

För att du skall påminnas om detta, vill jag ge dig fyra minnesverser – det är en av Lina Sandells sånger:

Jag är ej mer min egen,  
Jag hör min Jesus till.  
Han har mig köpt med blodet,  
Och hans jag vara vill.  
Han gått för mig i döden  
Och lagt min synd på sig,  
O, skulle jag ej älska  
Den så har älskar mig?

Han har åt mig förvärvat  
En högtidsklädnad god  
Med mycket rop och tårar  
Och med sitt eget blod,  
Han har åt mig ock vunnit  
En ärekrona skön,  
Den han en gång skall giva  
Som friskänkt nådelön.

Men lär mig själv, o Jesus,  
Att detta barnsligt tro,  
Och giv mitt arma hjärta  
Därav en salig ro,  
Att jag ej endast skådar  
Med sorgsen blick på mig,  
Men frälst och glad och tröstad  
I tron ser upp på dig.

Låt mig ej heller leva  
Mig själv blott till behag,  
Nej, leva till din ära  
Och tjäna dig var dag.  
Och fast du ej behöver  
En ringa tjänst av mig,  
Giv mig den nåden, Herre,  
Att dock få tjäna dig.

+ Roland Gustafsson

Missionsbiskop i Missionsprovinsen i Sverige och Finland