

S:t Sigfrids Trosgemenskap



S:t Sigfrid, Överselö kyrka, Södermanland
Foto: Wikipedia

Jul 2014

Ett barn är oss fött

Jul handlar om något som alla känner till och förstår sig på – ett barn föds. Det är något som, vanligen, väcker glädje. Och det ger hopp för framtiden. Livet går vidare, det finns någon som kan ta över, och kanske skapa en bättre värld.

Därför kan många känna sig hemma med Julens budskap. Och som det nu har blivit, firar många Jul med bara utanverken. Nog för att vi kan unna våra medmänniskor det som har kommit att höra Julen till, men vi kan också beklaga dem, eftersom det centrala fattas.

För det var ju inte ett barn bland alla andra som föddes. Maria hade nio månader tidigare fått veta: "Han ska bli stor och kallas den Högstes Son ... hans rike ska aldrig ta slut." Och herdarna i trakten av Betlehem fick höra: "I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren."

Julens budskap, och dess hemlighet, är att Gud har kommit för att möta oss som en människa. Han är, som profetian ljud, 'Immanuel', 'Gud med oss'. Gud är inte längre långt borta – inte därför att vi lyckas komma honom nära, utan därför att han har kommit till oss.

Om sin lag och sitt budskap kunde Gud genom Mose säga: "Det är inte i himlen, så att du behöver säga: 'Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?' "Frågan har nu fått ett nytt svar, när Gud har låtit sin Son födas för att på människors vis tala till oss.

Man talar ibland om 'andlighetens återkomst'. Men vår kristna tro är inte bara 'andlig', den är i centrala avseenden materiell, tar gestalt i jordiska ting. Med Jesus är Gud inte längre bara något diffust andligt, utan något ytterst påtagligt.

Jul säger oss att Gud valde att bli människa, och det helt, utan undantag. Som oss alla tillbringade han sina första nio månader i sin mors liv. Han föddes utan någon VIP-behandling. Hans liv skulle ha sina stunder av behag och av möda. Hans livs slut skulle bli värre än vad de flesta av oss behöver befara.

Vi kan inte på vanligt sätt möta Jesus. Men detta att Gud tar jordisk gestalt fortsätter. Med tacksamhet tar vi emot budskapet att "det helga bröd på altarbordet vilar, som Jesus själv en gång i Betlehem". Vid Jul vill han födas på nytt i våra liv!

En välsignad Julhelg önskas S:t Sigfrids Trosgemenskap!
+Göran Beijer



S:t Sigfrids Trosgemenskap är en del av Missionsprovinsen i Sverige.

Missionsprovinsens kansli, Thorburnsgatan 5, 412 64 Göteborg.

Tel 031-51 42 47; E-post info@missionsprovinsen.se Hemsida www.missionsprovinsen.se