



## **Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk**

*- Beträktelse -*

Vi har nyligen hört om en hednisk officers tro (Matt. 8:5-13). Den romerske officeren var både mäktig och framgångsrik. Han hade befälet över ett hundratal män och var van att ta kommandot i kritiska lägen: *"Säger jag till en: Gå, så går han"* (Matt 8:9). Bland judarnas ledare var han respekterad och omtyckt: *"Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss"* (Luk 7:5). En framgångsrik ledare, van att "leverera", men nu stod han inför ett problem som han inte kunde klara av. En av hans närmaste, en tjänare som han satte stort värde på, var sjuk och låg för döden.

Innan vi fortsätter, låt oss påminna oss om en annan hednisk officer i Bibeln. I 2 Kung 5 hör vi om Naaman från Syrien. Även han var en framgångsrik ledare och hade vunnit stort anseende genom att han, med Guds hjälp, hade lett arméerna till segrar. Men också Naaman hade ett problem som han stod totalt maktlös inför: han var spetälsk. En förfärlig sjukdom som långsamt skulle bryta ner hans kropp och leda till social isolering.

Så kan vi tänka på våra egna liv. När ställdes du och jag senast inför ett problem där vi insåg att här räcker inte mina resurser till, eller det här kan jag inte styra över? Vi försöker skapa kontroll över våra liv: familjen, jobbet, hälsan. Men så händer saker som får

tillvaron i gungning; en närstående drabbas av en obotlig sjukdom, arbete byts mot arbetslöshet, problem uppstår i relation till de närmaste eller ekonomiska bekymmer drabbar oss, för att ta några exempel. Det liv vi drömmer om blir nog aldrig så som vi tänkt oss det. Likt de båda officerarna förlorar vi gång på gång kontrollen och står hjälplösa. En god och harmonisk tillvaro kan på nolltid bytas mot dess motsats. Vi vet det både av egen erfarenhet och andras. Så är villkoren i denna syndens och dödens värld.

De båda officerarna hanterar kriserna på olika sätt. Naaman får av en tjänsteflicka höra om profeten i Samaria. Kunde han bara ta sig till Elisa skulle han få hjälp. Naaman lastar sina vagnar

med dyrbara gåvor och beger sig till Israel. När han till slut hittar profeten får han ett märkligt råd. Elisa går inte ens ut och möter honom, men han skickar ut en tjänare med meddelandet att Naaman ska tvätta sig sju gånger i floden Jordan. Så ska han bli frisk. Naaman får Guds löfte genom profeten, men han reagerar först med otro; skulle han, Naaman, sänka sig till att tvätta sig i floden Jordan? Arg och besviken vänder han hem. Naamans stolthet stängde vägen för honom, men lyckligtvis fanns en klok man i sällskapet som kunde få honom på andra tankar. Visst fanns det vackrare floder hemma i Syrien, men till Jordans oansenliga vatten hade Gud knutit löftet om rening. Det blev Naamans räddning.

Också den romerske officeren hade hört talas om att det gick att få hjälp. Bibeln beskriver inte detaljerna kring detta, men han uppsöker Jesus med en annan ödmjukhet än den stolte Naaman. Han inser att han inte genom egen makt kunde klara av den uppkomna situationen. Han står totalt hjälplös, men han visste att när Jesus talar sitt ord så hjälper han. Det räcker med ett ord från Jesus så kan hela situationen vändas. Trots att Jesus erbjöd att Han kunde följa med honom och bota den sjuke, så ansåg han att det räckte att Jesus talade sitt ord. Jesus förundras över hans tro: *"I Israel, har jag inte hos någon funnit en så stark tro"* (Matt 8:10). Och Jesus hjälper honom: *"Gå, som du tror skall det ske*

*dig."* Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk (Matt 8:13).

Det som gjorde den romerske officerens tro stark var att den var riktad mot Jesus. I krisen var det avgörande att uppsöka Jesus och få ett ord från Honom.

Hur handlar vi när kriser drabbar oss? Det är lätt att i otro fastna i uppgivenhet och kanske även bitterhet – varför drabbar detta mig? Men låt oss istället slå följe med den romerske officeren och gå till Herren, som med sitt Ord har makt att hjälpa. Det är trons väg i krisen. Aposteln Paulus, som själv gick igenom mycket lidande skriver: *Han som inte skonade sin egen Son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom* (Rom 8:32).

Till sist. Naamans rening i Jordan är en stark påminnelse om dopet. Till det oansenliga dopvattnet har Gud knutit sitt väldiga löfte. I dopet blev vi renade från synden. I dopet blev vi upptagna i Guds familj. Vi tillhör nu Honom som aldrig lämnar oss.

När vi möter nöd, lidande och prövningar är vi därför inte ensamma. Vi möter nöden tillsammans med Honom som vi är döpta till.

**Henrik Åström, Vännäs**  
Predikant i ELM-BV

## Ekonomi 2014

### Kära vänner och understödjare!

I december inkom det drygt 77 000 kronor i allmänna gåvor till Missionsprovinsen. Under 2014 uppgick gåvor och kollekter till 810 000 kronor. Därtill kommer avgifterna från koinoniorna.

Vi tackar varmt för alla gåvor under det gångna året!

På många punkter ligger kostnaderna i fas med budgeten. Gåvointäkterna har dock legat något lägre än vi hade hoppats och planerat utifrån.

Underskottet enligt det preliminära bokslutet hamnar på ca 120 000 kronor.

Hur detta skall hanteras kommer att vara ett viktigt ämne på nästa sammanträde i Missionsrådet. Kan vi redan nu vädja till Dig om en extra gåva?!

/Kassören



# Provinssekreterarens rapport

- Januari 2015 -

I skrivande stund är jag mitt uppe i förberedelser för undervisning i Bergen, där Kvillebäckens vänförsamling DELK-Bergen har inbjudit till Bibelhelg (23-25 januari). Dagarna handlar om Uppenbarelseboken "på tvärs", d v s vi ska göra några tvärsnitt genom Bibelns sista bok. Det handlar bl a om Kristi namn och om gudstjänsten.

## Mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen

Johannes såg i sin syn på Patmos Jesus stå i himmelsk härlighet bland ljusstakarna. Den gudomliga glansen var så överväldigande och förskräckande att Johannes föll ner som död vid Herrens fötter. Men Han rörde vid honom med sin högra hand: *"Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet"* (Upp. 1:17-18).

Ibland när vi står mitt i arbetet i Kristi kyrka kan vi gripas av misströstan och "döden" griper tag i oss. Handlingsförlamade ligger vi där. Men han som är den förste och den siste, den levande, han som varit död men lever i evigheternas evigheter har en hand full av nåd, kraft. Handen är sårmerkt med syndernas förlåtelse för all misströstan.

Det är också värt att lägga märke till att Jesus fanns där mitt ibland ljusstakarna. De symboliserar de lokala församlingarna. Hans närvaro är knuten till dessa. Det betyder att vi bör ha vårt fokus på frågan om Guds församling, för den är *"sanningens pelare och grundval"* (1 Tim. 3:15).

Jesus är angelägen om den enskilde. Han vill trösta sin tjänare. Och han är angelägen om församlingen. De måste byggas och bevaras. Det är i församlingen som Jesus vill hjälpa oss som enskilda.

## Plantera nya församlingar

När vi ser ut över vårt land ur församlingsperspektiv, så måste vi säga att nöden är stor. Svenska kyrkan har väl kvar sin gamla rikstäckande struktur men har på många håll upphört att förkunna Honom, som är *"den förste och den siste och den levande"*. Vill vi göra skäl för namnet "Missionsprovinsen", så är det allra viktigaste vi kan göra att bygga nya församlingar, där Jesus får komma med sin sanna tröst till varje enskild liten människa.

## Borås

TD Rune Imberg, forskningschef på Församlingsfakulteten, har under en tid lett bibelstudier i Borås. Där finns nu en grupp, som nyligen började fira gudstjänst med nattvard. Hittills har man samlats i olika hem. Vi får se hur det

öppnar sig med en passande lokal. Till arbetet knyts nu också pastor Gabriel Skilling i en liten deltidstjänst, finansierad av Kyrkliga Förbundets *Givartjänst* och den lokala gruppen.

#### *Stockholm*

Från nyåret har pastor Andreas Johansson anställts på deltid av S:t Stefanus koinonia främst för att påbörja ett nyplanteringsarbete i norra Stockholm / Solna. S:t Stefanus firar gudstjänst i sydvästra Stockholm och det är långt till norra Stockholm. Andreas tjänst är finansierad dels av Kyrkliga Förbundets *Givartjänst* dels av koinonian.

#### *Kisa / Linköping*

Församlingen Tabor har nu firat gudstjänst en rad år. Gunnar Andersson var dess pastor i flera år tills han i somras flyttade till Vännäs och föreståndarskapet på Fridhems missionsgård. Församlingen i Kisa har kallat Jakob Okkels, som även är Missionsprovinsens administratör, till ny pastor. Kyrkliga Förbundet har beslutat ur *Givartjänsten* bidra med en deltidslön för nybrottsarbete i Linköping. Jakob planerar därför att flytta till trakterna av Kisa/Linköping, samtidigt som han behåller en deltidstjänst inom Missionsprovinsens administration.

#### *Karlskrona*

En av Missionsprovinsens vänner, en äldre kvinna i Karlskrona har kontaktat mig och frågat om det inte kunde bli

gudstjänster i Karlskrona. Jag har själv lett några bibelstudier i staden, senast i december i Emanuelskyrkan, den gamla metodistkyrkan. Detta är ett arbete som ligger helt i sin linda. Men till saken hör också ett helt annat perspektiv. För mer än 15 år sedan prästvigde den lettiske ärkebiskopen Janis Vanags den unge svenske prästkandidaten Magnus Olsson, som på grund av ämbetsfrågan hade blivit vägrad vigning i Svenska kyrkan. Om ekonomiska förutsättningar läggs till rätta – Magnus har en stor längtan efter att återvända till sin fädernebygd Blekinge med Ronneby och Karlskrona – kan det hända att vi får se ett arbete ta form i dessa trakter. Magnus med sin lettiska hustru Lasma och de två pojkarna i 10-12 årsåldern är alla beredda att flytta till Blekinge.

#### **Möten på Høgsveen 2-4 februari**

Två olika möten är planerade till Høgsveen, 15 mil norr om Oslo, nära Brumunddal. Missionsprovinsen är medlem i *Nettverket for kirkeligt samarbeid*, som 2-3 feb håller sitt årliga möte. Här behandlas praktisk-teologiska frågor av betydelse för både Norge och Norden. På samma plats hålls sedan biskopsmöte för de tre nordiska stiftet. Från vår sida deltar biskoparna Roland och Göran liksom undertecknad.

Den enskilda församlingen behöver stå i gemenskap med Kyrkan i lite större sammanhang för att ständigt bli påmind att Kristi Kyrka är en enda. Så behöver också nationella kyrkostruk-

turer stå i en större gemenskap, samråda, överlägga liksom uppmuntra och förmana varandra.

### **Missionsråd**

Lördagen den 31 januari kallar missionsbiskopen, Missionsrådets ordförande, till ordinarie sammanträde. Viktiga frågor kring det fortsatta arbetet måste dryftas, ekonomiska, strategiska liksom personalfrågor. Några kommittéer ska tillsättas, bl a strategi- och framtidsutskottet liksom informations- och insamlingsutskottet. En viktig fråga blir hur vi med våra knappa resurser ska reformera vår administration så att det som behövs fortsatt kan bli gjort.

### **Vår gemensamma bön**

När vi nu samlar oss i bön för varandra, så ger ju det jag skrivit här ovan anled-

ning till en rad böneämnen. Ingenting är så viktigt som att Guds ord blir förkunnat i Ande och sanning, till tröst, förmaning och varning. Men det är också viktigt att nya församlingar kommer till och får frimodighet att arbeta och *vara* församling. Vi är också tack samma för all förbön för ledningsarbete av olika slag och att vi får de medel som behövs för att arbetet ska gå vidare och växa på det sätt som Herren vill. Det finns en rad andra områden/orter i vårt land där vi skulle önska att församlingar kunde planteras.

*Bengt Birgersson*

Provinssekreterare

*B*



**Missionsprovinsen**  
*i Sverige*

**Kansli och redaktion: Thorburnsgatan 5, 412 64 Göteborg.**

**Tel 031 - 51 42 47 – normalt kl 9-14 tisdag, torsdag och fredag**

**E-post: [info@missionsprovinsen.se](mailto:info@missionsprovinsen.se) | Plusgiro nr: 165 78 21 – 3**

## Från Finland

### Guds ord består för evigt och ändrar inte med tidens skiften

*De påstod att de var visa, men de blev dårar... bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga* (Rom 1:22, 26). Finlands riksdag har beslutit om en ny äktenskapslag. En del av folket jublar, även om de inte vet vart denna för människosläktets historia unika lösning slutligen leder. Vårt folk har begått ett ogenomtänkt, ociviliserat misstag när det glömde vad historien lärt oss, för att inte tala om Guds ord. Riksdagen stod 28.11.2014 inför ett val och valde fel.

#### Kristi kyrka står inte inför ett val

Guds folk har endast ett sätt att förhålla sig till Guds ord och förordningar: det tackar Gud för det eviga ordet och underordnar sig det fortsättningsvis. När Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland friar till världen drar den över sig Guds vrede och straff. Gud låter sig icke gäckas. Ärkebiskop Mäkinen har genom sitt offentliga stöd till synden stakat ut en väg till evig fördömelse, eftersom bespottare och äktenskapsbrytare inte ärver Guds rike. Om Finlands kyrka inte vägrar följa sin ärkebiskop upphör den att vara en kristen kyrka. Biskopen i S:t Michel, biskop Häkkinen, har offentligt bekänt sig till den bibliska äktenskapsuppfattningen. Må Gud låta det gå så att kyrkan erkänner S:t Michel-biskopens ord som sanning i den här frågan.

#### Vad tror, lär och bekänner Missionsstiftet i den här frågan?

Vi bekänner nu och vill också framöver tillsammans med alla kristna bekänna att:

...Gud skapade människan till man och kvinna. Därför finns det i Guds ögon endast i synd fallna män och kvinnor, som Gud har berett en frälsning åt genom sin Sons död och uppståndelse. Alla lider av olika slags följder av synden, vilket kyrkan förhåller sig nådigt till, eftersom också den själv är i behov av nåden.

Den människa som har en böjelse till homosexualitet och som har gjort sig skyldig till utlevd homosexualitet är fortsättningsvis man eller kvinna. När hon "åkallar Herrens namn i nöden", så som Bibeln säger, blir hon frälst för Jesu Kristi skull. Samma nåd är reserverad för henne så som den är reserverad för dem som gjort sig skyldiga till heterosexuella synder. "Omvänd er och tro evangelium, glädjebudskapet om Jesus!" Det är fortsättningsvis Kristi kyrkas budskap.

...Gud har instiftat äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna, för deras lycka och som barnens uppväxtmiljö. Vi lär fortsättningsvis att äkten-

skapet inte får kränkas och framhåller vikten av att vara trogen. Äktenskapet är livslångt: *Tills dödens skiljer oss åt...*

...Till Guds goda, livsupprätthållande och heliga lags bud hör det sjätte budet: *Du skall inte begå äktenskapsbrott.* Budet befaller och leder till trohet och förbjuder alla för- och utomäktenskapliga sexuella förhållanden och allt som strider mot äktenskapets helighet. Också brott mot det här budet orsakar Guds vrede, eftersom Gud är helig.

### **Vad har vi framför oss?**

Guds folk har en framtid i den eviga himlen tillsammans med Gud att se fram emot. Dit går man "genom många trångmål". Man skall inte bedra sig själv: den här världen är inget paradiset, även om Gud har gett oss mycket att vara tacksam över och att njuta av. Den nya äktenskapslagen gör dock livet svårare för oss. När synd görs till något rätt, då förändras det goda till något ont och det onda till något gott. Människor förblindas och mister till och med det enkla, sunda förnuftet.

Av Guds nåd har kristna länge fått leva i frid i vårt land. Landets lagar och kyrkans undervisning har korrelerat med varandra. Kristna har inte systematiskt blivit diskriminerade. Nu har vi förflyttats till en annan tid – kanske kan man anse det vara en normal situation. Så har kristna levt i världen och så lever de också nu på många håll.

Vi ber fortsättningsvis för vårt fosterland, vi älskar det och dess folk. Men vi

får inte vara naiva angående detta. Finland är inte Guds folk, utan ett otacksamt folk som gör uppror mot Gud, ett folk som behöver förkunnelse om Guds dom och förlåtelse i Kristus.

### **Därför**

...har Missionsstiftets församlingar förbundet sig vid Guds ord och håller sig till det med glädje. Dörrarna till våra församlingar är öppna för alla, oberoende av bakgrund och vars och ens förflutna. Församlingen är en plats för benådade syndare, något annat slags medlemmar kan en församling inte ha. Vi gläder oss över alla församlingar, både våra egna och andras, som håller sig vid Guds ord och den evangeliska bekännelsen!

...använd nådemedlen mycket och ofta. Livnär er med *Guds ord*. Det ordet håller och för ända fram. Det sviker inte och ljuger inte. I det finns frälsning också för den värsta syndare. Lyssna till Ordet, sjung psalmer som visat sig vara goda, uppmana varandra.

...*kom ihåg ert dop*, där ni ikläddes Kristus. I Kristi rättfärdighets klädnad finns renhet för oss som i oss själva är orena.

...*ta del av den heliga nattvarden*, där Jesus Kristus helt konkret ger sig själv till oss.

...*överge inte församlingens sammankomst*, högmässan, så att ni i er tro inte råkar ut för skeppsbrott. En rätt församling lever av ett Guds ord, som predikas oförfalskat, och av sakramenten, som för rättas i enlighet med Kristi instiftelse.



...lära era barn och barnbarn Guds ord och ta dem med till kyrkan. Man inte vare sig kan, behöver eller får isolera unga från den här världen, men man behöver se till att deras rötter är i Guds värld. Tro inte att någon annan kan sköta om era barns andliga uppväxt. Det behöver ni ta hand om. Och det är inte svårt när man använder sig av de medel

som Gud har gett oss. Kristus har grundat sin kyrka, och inte ens helvetets portar har makt över den. Den som håller sig i sanningen behöver inte frukta.

+*Risto Soramies*

Finska missionsstiftets biskop

## Från Danmark

"Jag kan inte tro på att Jesus fysiskt uppstod från de döda" sade en dansk präst i en intervju som den danska dagstidningen *Jyllands-Posten* publicerade i juldagarna. Tidningen hade bl a frågat prästerna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark – som också kallas *Folkekirken* om de trodde på en skapande Gud och uppståndelsen på tredjedagen.

Ganska många präster hade svarat på enkäten, och några enstaka av dem tog blankt avstånd till Bibelns utsagor om skapelsen och Jesu uppståndelse. En präst uttryckte att det ganska enkelt blir för *overnaturligt* för honom, men att det samtidigt är en mycket viktig berättelse. Han förklarade, att han därför också ibland uttalat en "nöd-lögn" i samband med begravningar, då han sagt att man en dag skall få träffa den avlidne.

Kanske just denna "nöd-lögn" inför sörjande familjer är skälet till att intervjuerna har det väckt så stor debatt i *Jyllands-Posten*. En hel del anser naturligt nog att en präst borde säga upp sig, om han är övertygad om att centrala delar av kyrkans lära *inte* är sanna.

Biskopen i Köpenhamns stift kallade utan någon större markering prästen till tjänstesamtal efter nyår. Intressant är det att prästen sedan drog sina markanta uttalanden tillbaka och bad om ursäkt för sin "nöd-lögn". Det är lika positivt som det kanske är tillförlitligt.

Vissa präster har tagit tillfället i akt och gjort tydliga bekännelser till Bibelns undervisning, men kvar står ändå att många präster inte verkar tro på skapelsen och uppståndelsen annat än som existentiellt viktiga berättelser, vars faktiska skeende är mycket tveksamt.

*Jakob Okkels*

## Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige

<b>S:t Markus församling</b> Bantorget 5, Lund (oftast)	<i>Sön-/helgdagar kl 11</i>	<b>Patrik Toräng</b> Tel 070-615 11 61
<b>S:t Johannes församling</b> Fader Gunnars väg, Kristianstad	<i>Sön-/helgdagar kl 11</i>	<b>Jan-Erik Appell</b> Tel 044-21 35 25
<b>Katakomben</b> Västra Hamngatan 15, Göteborg	<i>Lördagar kl 12</i>	<b>Jakob Okkels</b> Tel 076-236 52 24
<b>Kvillebäckens församling</b> Glöstorpsvägen 49, Göteborg	<i>Sön-/helgdagar kl 14</i>	<b>Bengt Birgersson</b> Tel 070-777 26 09
<b>Tabor</b> Grönedegatan 49, Kisa	<i>Varannan söndag kl 11</i>	<b>Jakob Okkels</b> Tel 076-236 52 24
<b>Mariakyrkan</b> Sommarhemsvägen 4, Uddevalla	<i>Sön-/helgdagar kl 10</i>	<b>Per-Anders Grunnan</b> Tel 0522-234 43
<b>Stigens kyrka</b> Stigevivägen 1, Stigen	<i>Sön-/helgdagar kl 12</i>	<b>Per-Anders Grunnan</b> Tel 0522-234 43
<b>S:t Stefanus koinonia</b> Alvastravägen 8, Hägersten	<i>Sön-/helgdagar kl 11</i>	<b>Hans-Åke Holmström</b> Tel 08-541 39 041
<b>Alsike kloster</b> Knivsta		<b>Helgeandssystemstrarna</b> Tel 018-38 30 02
<b>S:t Petri gudstjänstgemenskap</b> Sundbergsgatan 16, Karlstad	<i>Sön-/helgdagar kl 11</i>	<b>Daniel Brandt</b> Tel 073-150 93 51
<b>Evangelisk Luthersk Församling Umeå,</b> Pilgatan 4, Umeå	<i>Sön- /helgdagar kl 11</i>	<b>David Appell</b> Tel 076-828 47 10



## **Annan gudstjänstverksamhet där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar**

<b>Malmö,</b> "Betlehemskyrkan"	Anders Göth,	Tel 070-827 91 10
<b>Vik,</b> "Vigarehuset"	Patrik Toräng,	Tel 070-615 11 61
<b>Härnäs missionshus</b>	Jan-Erik Appell,	Tel 044-21 35 25
<b>Fridafors kyrka</b>	- se ovan	
<b>Attarps Missionshus</b>	Lars Artman	Tel 0435-44 84 04
<b>Hishults Lutherska</b>	- se ovan	
<b>Växjö,</b> "Torparkyrkan"	Jan-Erik Appell,	Tel 044-21 35 25
<b>Huskvarna,</b> "Frälsningsarmens lokal"	- se ovan	
<b>Halmstad</b>	Roland Gustafsson,	Tel 076-165 15 59
<b>Göteborg,</b> "Lutherstiftelsen"	Ragnar Block,	Tel 0320-871 87
<b>Borås</b>	Gabriel Skilling	Tel 070-216 55 25
<b>Dynäs / Örnsköldsvik</b>	David Appell	Tel 076-828 47 10
<b>Vännäs,</b> "Missionsgården Fridhem"	Gunnar Andersson,	Tel 070-845 11 25
<b>Korpilombolo</b>	Anders Alapää,	Tel 070-602 48 34



Om Du vill bli medlem i *S:t Sigfrids Trosgemenskap* eller få kontakt med någon tjänstgörande präst kan Du ringa till kansliet på tel 031-51 42 47 eller skriva till Missionsprovinsens kansli, Thorburnsgatan 5, 412 64 Göteborg.

# Tack och bön

## Tacka för

- *Guds beredvilliga omsorg och nådens medel*
- *framväxande gudstjänstgemenskaper*
- *biskoparna Roland, Lars och Göran med familjer*
- *gåvor och andra bidrag till Missionsprovinsen under 2014*
- *varje ideell insats i koinoniorna*

## Bed om / för

- *arbetet i Stockholm, Kisa/Linköping, Borås och Karlskrona och prästerna där*
- *frimodighet i alla Missionsprovinsens församlingar*
- *biskopsmötet i Norge och nätverksarbetet i Norden*
- *finska folket och Missionsstiftet i Finland, samt kyrkan i Danmark*
- *Missionsrådets och Konsistoriets möten*
- *frivilliga till arbete på Missionsprovinsens kansli*
- *Missionsprovinsens ekonomi*

## Kalendern 2015

- 31/1      *Sammanträde med Missionsrådet*
- 4/2      *Nordiskt biskopsmöte i Norge*
- 21/2      *Sammanträde med Konsistoriet*
- 11/4      *Sammanträde med Missionsrådet*

