

Missionsprovinsen i Sverige

Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset (Fil 2:6-8).



Fasteinsamling 2015

Med målet att etablera nya koinonior

När Jesus såg Golgata kulle i fjärran, när han såg det lidande och den död som väntade honom där, så flydde han inte undan. Nej, Jesus vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp (Luk 9:51). Bakom hans beslutsamhet fanns kärleken, kärleken till dig. Han såg dig i ditt elände, och han kunde inte gå förbi. Innan du ens kunde formulera orden "Herre Jesus, förbarma dig", såg han med kärlek och medlidande på dig, och det gjorde honom fast besluten att gå mot Jerusalem. Han kunde inte stå och se på medan du gick mot fördärvet, utan ville ha dig i sin närhet. Priset var lidande och död. Detta är det bibliska agapé – den självutlämnande kärleken. Samtidigt är det den djupaste formen av kärlek, väsensskild från den kärlek vi identifierar genom tillfälliga känslostormar eller njutning.

"Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider, att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider" – SvPs 135:1

Be skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd. (Matt 9:38)

Evangeliet handlar om Sonen, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre. (Rom 1:3-4)

Dyrbar i Herrens ögon är hans trognas död. O, Herre, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. (Ps 116:15-16)

Gåvor kan sättas in på pg nr 11 36 63 – 9
Märk talongen ”FASTEINSAMLING 2015”

Missionsprovinsen

- är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige, på den oförändrade evangelisk-lutherska beännelsens grund.
- har som huvuduppgift att stödja anslutna gudstjänstgemenskaper och koinonior och att medverka till bildandet av nya, där så behövs. Koinoniorna är självständiga, lokala gudstjänstfirande gemenskaper. De åtnjuter gemenskap och stöd inom Missionsprovinsen.

Årets Fasteinsamling ger Dig en möjlighet att särskilt stödja uppdraget att bygga nya koinonior. Det är ett strategiskt arbete som kan kräva resurser för snabba insatser. Om Du vill veta mera kan Du ringa vårt kansli på tel 031-51 42 47 eller läsa på hemsidan

www.missionsprovinsen.se | info@missionsprovinsen.se

Fasteinsamling 2015
Med målet att etablera nya koinonior