



Kyrkliga förbundets målsättning är enligt stadgarna att "inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och mot denna anda stridande inflytelser och övergrepp".

Redaktion

Träringen 52 ½
416 79 Göteborg
Tel 031-707 42 94 Fax 707 42 95
redaktion@kyrkaochfolk.se
säkrast måndag em.

Redaktör, Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall
Prästgården 430 30 Frillesås
Tel 0340-65 41 14 Fax 65 43 78
Mobil 070-628 31 69
fredrik.sidenvall@svenskakyrkan.se

Redaktionssekreterare

Per-Anders Grunnan, Tj1
Gunnar Andersson, tel 054-67 11 69
gunnarandersson@globalnet.net

Redaktionsassistent

Markus Johansson, Göteborg

Gunnar Juellson, Ytterby
Tel/Fax 0303-916 22

För ej beställda artiklar tar vi inget ansvar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta artiklar. Insända manus returneras ej.

Expedition, prenumeration och annonser

Samma adress som redaktion.
Telefontid 9-11
Tel 031-707 42 93 Fax 707 42 95
expedition@kyrkaochfolk.se

Prenumerationspriser 2005

Helår	410:-
Halvår	250:-
Kvartal	150:-
Studera	170:-
Stödprenumerationer	550:-
Europa	490:-
Övriga världen	600:-

Prenumeration och gåvor till:
postgiro 4 50 55-1 eller
bankgiro 514-0629.

Annonsspriser

I text per mm 10 kr. Rabatter ges till närstående organisationer, kontakta redaktionen.
Annonsinlämning senast 14 dagar före utgivningsdag.

Kyrkliga Förbundets inofficiella hemsida:
www.luthersk-tro.org

Grafisk form

Design för Livet

Sättning och tryck

Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2005

ISSN 0345-6757

Se något nytt har kommit!

De som var med om högtiden i Schillerska gymnasiets aula bär med sig en upplevelse av en sådan dignitet att man kan säga att de inte längre är de samma. Det är sant inte bara om Arne Olsson som från den dagen är den förste biskop i Svenska kyrkan som verkligen har kallats av trons folk utan inblandning av den politiska makten. Det är sant inte bara om de tre män som från den dagen är vigda på livstid att betjäna församlingarna med ordet och sakramenten. Nej det kan med skäl hävdas att ingen som verkligen var med helt och hållet är den samme. Visst kan det sägas efter alla nya erfarenheter. Men här handlar det om upplevelse som går på djupet och berör vårt innersta hopp.

En framtid med herdor

Barnen och ungdomarna som var med fick uppleva att den tro som deras föräldrar, och kanske far- och morföräldrar älskar men också upplever så hotad och trängd, trängd ibland till den osynliga tankens hörn, trädde fram i kött och blod, med liv och kraft och framtidstro. De unga som av hjärtat vill ta vara på vad de har lärt behöver inte längre tänka att de har en ensam väg framför sig som de sista mohikanerna. Det kommer också i framtiden att finnas herdor och själasörjare i vårt land som hjälper dem att tillsammans vara kyrka. De som upplevt en kallelse till prästämbetet men tvekat inför tanken att först låta tron sättas på hårda prov vid religionsvetenskapliga institutioner för att sedan kränkas i sina samveten av den ockuperade kyrkostrukturen, de fick nu se vinningar där ryggrader inte knäcktes utan stärktes.

Brinner för själarnas frälsning

De äldre som med djupaste sorg undrat om den tro som de tagit emot och försökt lämna vidare någonstans skulle finna en tillflykt i kyrkan och om de åter skulle kunna få se unga präster vigas som de kan känna helhjärtat förtroende för, de fick nu möta tre män som brinner för själarnas frälsning och som med glädje och allvar vill

hålla sig till Guds ord i Bibeln och bekännelsen.

Nordisk och världsvid gemenskap

De som länge upplevt sig som pelikaner i öknen och ibland frestats tänka att de är ensamma kvar av Herrens profeter de fick uppleva början av en djupgående gemenskap med kristna bröder och systrar i Norden, i Östeuropa, i USA och i Afrika. När de gamla nationalkyrkorna andligen kollapsar under yttre tryck av fientlig politik och kultur och inifrån av "nedskärningsteologi", då ser vi konturerna av en Kyrka som inte har sin identitet i politiska gränser, etniska folk och språk, utan har sin självförståelse i nåden och sanningen hos Jesus Kristus.

Förlegade etiketter

De som inte gärna talar om att vara evangelisk-luthersk men självklart räknar in sig själva och andra som hög- gammal- eller lågkyrkliga de fick uppleva en kyrkohögtid där de begreppen föll till marken. Här framträdde kyrkligheten, den evangelisk-lutherska nådemedelskristendomen i apostolisk, allmänkyrklig ordning, med evangeliets väckande och tröstande budskap och med den rätta lärans klarhet och ordning i sakramentsförvaltningen. Alla upplevde vi att vi var delar av något högre och större än vad som låter sig etiketteras.

Eldstoden från Afrika

Den som till äventyrs haft en överlägsen attityd mot afrikaner, antingen i form av förakt eller i form av hjälpsamt ömkande, den fick uppleva att kyrkan i Afrika nu kommer till europeiska kristnas hjälp med pondus, med en sådan teologisk och intellektuell skärpa och med en sådan personligt förankrad kristen tro att den framträder som en eldstod om natten bland våra tynande lågor. Den som sett den eldstoden tänker annorlunda om framtiden och vet att ingen makt i världen kan utestänga oss från löftets land.

Fredrik Sidenvall