

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. *1 Joh. 1:1-4.*



TACKSÄGELSE-INSAMLINGEN 2015

Vi är kallade till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus.
Vi tackar för Livets Ord och Nådens medel!



Roland Gustafsson, Missionsbiskop

Sommaren går mot sitt slut, jobb och den grå vardagen tar vid. Men mitt i allt finns ljusglimtar. En sådan är min hustru Hanna och våra två små barn, som ger livet mycket glädje och mening. För snart två år sedan flyttade vi till Borås pga mitt jobb. Det vi saknade var en församling på luthersk grund där Guds Ord förkunnas regelbundet, oberoende av vilken präst som tjänstgjorde.

Men Gud är god mot oss. Efter bön och rop på hjälp svarade Gud. Via Ordets villiga tjänare kunde bibelstudier starta i augusti för ett år sedan. Vi glömmer inte det första bibelstudiet hemma i vår lägenhet. Fler än vad vi vågat hoppas på kom. Sedan dess har vi träffats en vardagskväll i princip varje vecka. Sedan januari firar vi dessutom söndagsguds-tjänster. Tacksamheten är stor till vår Gud att vi har denna gemenskap och att den växer. Vi är nu ca 15-20 st som räknar sig till gemenskapen. Det är uppmuntrande att se hur många som med glädje ger av sin tid och pengar till detta som inte kan vara något annat än ett Guds nådesverk i Borås.



「Efter bön och rop på hjälp svarade Gud」

Olof Svensson, Borås

I Korpilombolo finns sedan ett antal år en gudstjänstgemenskap. Jag har haft förmånen att vara regelbunden gudstjänstbesökare där.

Gudstjänstgemenskapen fyller en viktig funktion för mig och för många som är eller som varit aktiva medlemmar i Svenska kyrkan. Vårt gudstjänstliv, bibelstudierna, temadagarna och ett årligen återkommande barnläger utgör viktiga milstolpar för människor i olika åldrar och med skilda behov.

Med stor glädje och tacksamhet ser jag hur vår gudstjänstgemenskap nu blivit medlem i Missionsprovinsen. Det positiva antagningsbeskedet innebär att vi nu ingår i ett mycket stort sammanhang. Vi är inte bara en del av Missionsprovinsen i Sverige utan även i den internationella lutherska kyrkogemenskapen. Med vårt medlemskap uttrycker vi nu en vilja att förankra vår identitet i det lutherska arv där vår naturliga hem-



Vi är inte bara en del av Missionsprovinsen i Sverige utan även i den internationella lutherska kyrkogemenskapen.

vist finns. Vi ville inte riskera att hamna i isolering och utanförskap eller självtillräcklighet och sekterism. Istället ser vi nu fram emot att vår gemenskap vidgas till att omfatta lutherska syskon var de än befinner sig, men givetvis även alla andra som bekänner Jesus som sin uppståndne och levande Herre.

Lars-Gunnar Forsberg, Pajala

TACKSÄGELSE-INSAMLINGEN 2015

Tacksägelsedagen

Sedan århundraden har vi i Sverige firat skördefest då förråden var fyllda inför vintern. Från 1700-talet kom skördefesten att firas på Tacksägelsedagen med gåvor från skörden som ett tack till Gud. Så vill vi nu tacka Gud vår Herre för Missionsprovinsen som vill verka i lydnad för Jesu missionsbefallning och bidra till att människor i vårt land skall komma till tro på Honom och kunna fira gudstjänst i Ande och sanning.

Missionsprovinsen vill därför stödja de anslutna församlingarna och medverka till att bilda nya gemenskaper, som kan betjänas av präster i Missionsprovinsen. För att kunna pröva och viga nya präster och bistå församlingarna behövs både ett Missionsråd och ett Konsistorium under biskopens ledning, ett kansli, samt både frivilliga insatser och gåvor från många. Missionsbehovet i Sverige är stort.

Ge Ditt bidrag till Missionsprovinsen
via **PG 165 78 21-3**

Tacka HERREN, för han är god, evig är hans nåd! Så ska HERRENS friköpta säga, de han har friköpt från fiendens hand och samlat från länderna, från öst och väst, nord och syd . Ps. 107:1-3



Missionsprovinsens kansli, Thorburnsgatan 5, SE-412 64 Göteborg
info@missionsprovinsens.se | www.missionsprovinsens.se
Tel 031-51 42 47 | PG 165 78 21 - 3

