

Prästvigning i Missionsprovinsen i Sverige, 2016-10-29 / Sveinung Eriksen

1 Tim. 4:16: – *Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.*

Aposteln har i det föregående betonat för Timoteus vikten av ett liv i kärlek av ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. En rätt Kristi Jesu tjänare får sin näring av trons och den goda lärans ord. Trots medarbetarens ungdom uppmanas han att vara ett föredöme i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Föreläsning av Skriften står i centrum, genom förmaning och undervisning. Med detta som bakgrund följer den angivna uppmaningen: – *Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta.*

Det är två aspekter som lyfts fram:

1. noga med sig själv – mig själv – dig själv
2. noga med sin undervisning – min undervisning – din undervisning.

Det första har med medarbetarens hjärta att göra, hans gudsförhållande, det som ingen ser: det fördolda livet med Gud i Jesus Kristus. Det andra berör hans ämbetsutövning, predikan och undervisning.

Dessa två faktorer, i den mån de praktiseras, ger resultat: Det leder till en ledares tillväxt i nåd, kunskap och tjänande, och dessutom får det effekter för omgivningen – människors frälsning.

Vilka konsekvenser får det för Dig, Sveinung? Låt mig genom några exempel från Skriften lyfta fram ett antal perspektiv.

1. Ditt gudsförhållande. Ett tydligt exempel på ett skadat respektive reparerat gudsförhållande får vi tal del av genom kung Davids vittnesbörd. I Ps. 32 redogör han för både det ena och det andra. *Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka* (verserna 3-4). Så har en syndare det som inte fått komma till någon uppgörelse inför Gud med sin synd. Icke bekänd synd inför Gud och människor är en tung börda att bära. Den helige Ande, som överbevisar om synd, har ofta en utomordentligt gedigen arbetsinsats framför sig för att detta skall lyckas. Men David kan också vittna om en välsignad uppgörelse, som får oanade konsekvenser: *Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sade: "Jag vill bekänna mina*

brott för Herren" – då förlät du mig min syndaskuld (vers 5). Ett genom synden skadat gudsförhållande har till fullo upprättats. I evangeliets ljus vet vi att det rör sig om Jesu Kristi verk: hans lidande, död och segerrika uppståndelse. En fokusering på detta måste finnas med i apostelns uppmaning till Timoteus: ... var noga med dig själv.

C O Rosenius talar i sin dagordning om vikten av att ... *dagligen, ja för var dag, hålla god vänskap med sin Gud.* Sagt på ett annat sätt: ett liv i dopet, vars konsekvenser på daglig basis är ett liv i omvändelse och syndernas förlåtelse. – Var noga med Dig själv, Sveinung!

2. Din uppgift som präst. Aposteln lyfter fram *undervisningen* – var noga med Din undervisning! Profeten Jeremia får veta vikten av detta – att stå i HERRENS rådslut, vara Hans mun: *Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem (Jer. 15:19).* Jesus framhåller vikten av att ta vara på Ordet: *Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria (Joh. 8:31-32).* Församlingsföreståndarens i Filadelfia signum är: ... *du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn (Upp.3:8).* Märkligt – den svage som håller sig till HERREN får gå in genom öppna dörrar! *Var noga med ... din undervisning och håll troget ut med detta,* säger aposteln till Timoteus. Samma sak sägs idag: – Var noga med Din undervisning, Sveinung! I Ditt prästbrev står det bl a följande angående detta: ... *att alltid förbli vid Guds rena Ord, fly all falsk och kättersk lära, rätt predika Jesus Kristus enligt Guds Ord och förvalta de heliga sakramenten efter Hans instiftelse samt leva så att hans liv blir till föredöme för alla och ingen till anstöt.*

Slutligen påminner aposteln om effekten / resultatet: *När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.* Då får vi även ta med apostelns vittnesbörd om hur han ser på sin tjänst i backspeglarna, det som nu är för handen och för det som återstår: *Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst (2 Tim. 4:7-8).* Samma manual bör vara för handen i varje prästs liv och tjänst.

Sveinung: – *Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.*