

1 Tim. 6:13-16

Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Tre aspekter från texten:

1. Inför Gud ...
2. Bevara budskapet ...
3. Med evigheten för ögonen ...

Inför Gud ...

Mose fick ett möte med Gud vid berget Horeb. *Kom inte närmare! Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark* (2 Mos. 3:5). Jesaja fick ett möte med Gud i templet och utbrast inför den trefaldigt Helige: *Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, Herren Sebaot* (Jes. 6:5).

Petrus fick som en Jesu lärjunge lära sig ett och annat, t ex när han som yrkesfiskare blir tillrättavisad av Jesus. Han utbrister: *Gå bort från mig, Herre! Jag är en syndig människa* (Luk. 5:8). Paulus gjorde en liknande erfarenhet i mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Lukas beskriver det på följande sätt: *Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig?"* (Apg. 9:4). Hebréerbrevsförfattaren summerar ett möte med Herren, i händelse av att någon förblir i sina synder: *Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer* (Hebr. 10:31).

Guds folk har alltid haft sådana möten med Gud – till dom. Men de har också haft möten med ... *Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen* ... Det är ett möte, inte till dom, utan till frälsning. Ett möte, som genom dopet och tron, förmedlar nytt liv. Ett sådant möte har sin grund i Guds Sons frälsningsverk, så som vår bekännelse uttrycker det

om Sonen: ... som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begravnen; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna ...

Daniel: glöm aldrig att Du har med Gud att göra, han som ... är kungarnas Kung och herrarnas Herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Genom Jesus Kristus ... Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd (Joh. 1:18).

Bevara budskapet ...

... bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst ... Aposteln inpräntar detta gång på gång för Timoteus. ... att kämpa den goda kampen, i tro och med rent samvete. Detta har vissa avvisat, och de har lidit skeppsbrott i tron (1 Tim. 1:18-19). Han påtalar vikten av att vara ... en god Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt. Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig i stället i gudsfruktan (1 Tim. 4:6-7). ... Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa ... Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig (1 Tim. 4:13-16). Apostelns första brev till Timoteus avslutas: ... bevara det som har anförtrotts dig. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen (1 Tim. 6:20-21).

Ja, Jesus själv talar så tydligt om vikten av att förbli i den av honom förmedlade uppenbarelsen, d v s de heliga skrifterna. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria (Joh. 8:31-32).

... bevara budskapet ... rent och oförfalskat ...

Daniel: Du är kallad att genom det kyrkliga ämbetet bevara allt som Kristus har befallt. Kristi ord och bud kan aldrig ändras. På dem hänger kyrkans framtid och även kyrkoledarens egen salighet.

Med evigheten för ögonen ...

Texten avslutas med en doxologi, en hyllning av Guds makt och härlighet. *Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.* Kanske har denna lovprisning utgjort en del av liturgin i samband med vigningsritualen, när någon avskildes för tjänst i Guds rike? Här finns ett heligt allvar, något som också framgår i vår ritual och i det prästbrev som Du får i samband med vigningen.

I vigningsritualen: *Allt detta lovar jag inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen, att redligt och samvetsgrant med Guds nåd och hjälp efterkomma.*

I prästbrevet: *... varvid honom åligger, enligt av honom inför Gud och Hans heliga kyrka avgivet löfte, att i alla stycken rätt och värdigt förvalta detta ämbete, Gud till ära och själar till salighet, att alltid förbli vid Guds rena Ord, fly all falsk och kättersk lära, rätt predika Jesus Kristus enligt Guds Ord och förvalta de heliga sakramenten efter Hans instiftelse samt leva så att hans liv blir till föredöme för alla och ingen till anstöt.*

Daniel: Ha alltid i åtanke att uppdraget skall genomföras med evigheten för ögonen.

Inför Gud ... bevara budskapet ... med evigheten för ögonen!

Dessa sanningar vill jag att Du tar med Dig i den viktiga tjänst Du redan har och som nu även utökas med ett pastoralt ansvar. Gud välsigne Dig i liv och tjänst!

+ Roland Gustafsson

Prästvigningstal till Daniel Johansson i Tuve, Göteborg den 9 februari 2019.